

# Kerklank



Kerkblad voor protestantse gemeente Hardenberg-Heemse

april/mei 2026  
jaargang 11, nr. 3

**Interview met Erik van Faassen  
voorzitter CvK**

## Van de voorzitter, Bart Jonkers



..... KIJK, DE LEVENDE STAAT VOOR JE!

Dit zijn de woorden van Jezus op het pas gevierde en belangrijkste feest van Pasen in de kerk. Het "U zij de glorie.." heeft weer geklonken en we mogen weten dat Jezus leeft.

In een tijd waarin het nieuws gedomineerd wordt door onrecht, dood en leugens moet de uitspraak uit bovenstaande titel voor ons allen een teken van hoop geven. Donkerheid in het leven van mensen kan lichter worden als wij in het voetspoor van de Levende treden.

Als PKN-gemeente moeten we de nodige verbinding zoeken met elkaar om daarmee elkaar tot steun en bemoediging te zijn. Dan kunnen we ook samen anderen, buiten onze eigen kring, tot hulp zijn.

In Heemse is, op de plek waar al vele eeuwen mensen hun geloof beleden en gevierd hebben, een nieuwe fase ingegaan nu daar in een opnieuw ingericht kerkgebouw diensten kunnen worden gehouden. De vernieuwde Witte of Lambertuskerk en de prachtig verbouwde Aerninckhoff zijn in gebruik genomen.

In Hardenberg wordt De Hof geheel vernieuwd. Vanuit mooie en goed uitgeruste gebouwen kunnen we dus als gemeente rijk geestelijk gevoed worden en succesvol kerk-naar-buiten zijn.

Een dankbaar gegeven om geïnspireerd de Levende Heer te volgen in woord en daad.

## KERKKLANK

jaargang 11, nr 3

### 4-5 interview



### 13/17 Oproep World servants



### 21 Stekjesmarkt Radewijk



*de coverfoto werd  
gemaakt door Gert Smilde*

# Overdenking

## De tuin van je ziel

Afgelopen week werkte ik in mijn tuin. Er was achterstallig onderhoud: snoeien, wieden en oude planten verwijderen. Een paar weken geleden was ik al gestart, maar ik liep vast op het riet. De wortels vormden een dicht pakket waar ik nauwelijks doorheen kon. Na een uur zwoegen met minimale vooruitgang gaf ik het op.

De afgelopen weken regende het veel. De kleigrond in de polder werd daardoor losser. Toen ik opnieuw begon, ging het ineens veel makkelijker. Het kostte nog steeds moeite, maar de wortels lieten zich nu veel beter verwijderen. Ik werkte twee keer zo snel als eerder.

Ook het graf van Jezus lag in een tuin. Symbolisch wordt deze gezien als de tuin van je ziel: de plek waar lichaam en geest samenkomen. Het is een stuk grond waar je levenservaringen zijn geplant. Soms bloeit het er, soms is het dor en dood. De grond kan zacht en vruchtbaar zijn, of hard als rots. De staat van je tuin hangt af van wat je meemaakt en de keuzes die je maakt. Sommige dingen geven regen en zonneschijn; andere verdrogen de grond. In de Bijbel staan veel aanwijzingen: geloof, hoop en liefde laten je tuin bloeien, terwijl liegen, obsessies en verkeerde overtuigingen schade aanrichten. Ook heftige gebeurtenissen, zoals verlies, kunnen verwoesting achterlaten die om heling vraagt.

In de veertigdagentijd kijken gelovigen naar hun leven: wat gaat goed, wat kan anders? Het is een uitnodiging om je eigen tuin te inspecteren. Welk onkruid moet weg? Welke planten moeten gesnoeid worden? Is er ruimte voor rust en veiligheid?

Pasen biedt de kracht om aan de slag te gaan. Niet zwoegend als in droge grond, maar alsof het net heeft geregend. Jezus is opgestaan en de dood is verslagen. Heling is mogelijk. Maria loopt verdwaasd door de tuin en herkent Jezus niet, tot Hij haar bij haar naam roept. In dat moment komt er herkenning en heling. Ze komt weer tot zichzelf en kan verder. Dit stuk van haar tuin is hersteld, wat anderen inspireert om ook hun eigen tuin te bewerken.

Wie weet werkt Pasen voor jou ook zo. Een stukje heling, een stukje tuin dat je mooier maakt of waar je nu aan durft te werken. Misschien zag je het bij een ander en raakte je geïnspireerd.

Hoewel ik nog veel riet weg mag halen, weet ik nu dat mij dit stukje voor stukje gaat lukken. Ik wens je toe dat de betekenis van Pasen je helpt om je tuin volop te laten bloeien!

ds. Yvonne



# Erik van Faassen, nieuwe voorzitter

## Kennismaken

Het is begin maart als we kennismaken met Erik van Faassen. Wij zijn bij hem thuis waar we onthaald worden met koffie en iets lekkers.

Erik is 56 jaar en geboren in Hardenberg aan de Trompstraat, dat is ook de reden dat hij graag bevestigd wilde worden in de Höftekerk, zo vertelt hij.

Hij heeft het kerkenwerk van huis uit mee gekregen. Zo was zijn vader preekvoorzitter en ook zelf was Erik al jong actief in de kerk, o.a. in de tienerkerk en het beroepingswerk.

Hij leerde Inge, zijn vrouw, kennen, die in Baalder woonde. In 2002 is het gezin van Erik en Inge en hun 3 kinderen, Niels, Sven en Indi, in de Marslanden gaan wonen.

Inmiddels zijn 2 kinderen uitgevlogen. Ook zijn er twee honden namelijk Kenzo en Joep.

2 Teckels, echte bengels, die ervan houden lekker te wandelen met de baas.

Eerst werd er gekerkt in het Boomstam restaurant en later in de Matrix waar Erik o.a. 9 jaar in de kerkenraad zat. Toen kwam er een periode waarin Erik een beetje afstand nam van het kerkenwerk, dit had ook vooral te maken met Corona.

## Opleiding

Na de Middelbare school gaat Erik naar de pedagogische academie. Hij wordt onderwijzer aan de Bloemenhof in Baalder, daarna wordt hij directeur in Balkbrug en daarna in Dedemsvaart. Ook is Erik directeur bestuurder van een onderwijsorganisatie in Borne geweest. Mijn drijfveer om in het onderwijs te werken, zegt Erik, is zoeken naar wat het beste is voor het kind (de kinderen). "Kinderen verdienen het beste onderwijs."

Toen Erik stopte als bestuurder besloot hij als ZZP'er verder te gaan als interim directeur en interim bestuurder bij diverse scholen. Meestal gaat het hierbij om scholen waar gedoe is in

het team of waar de school een negatief oordeel van de onderwijsinspectie hebben gekregen. In de afgelopen 10 jaar heeft Erik, zo vertelt hij, op 22 scholen gewerkt.

Ik voel me verbonden met de regio zegt Erik. Daarom doet hij allerlei soorten vrijwilligerswerk rondom Hardenberg. Naast werkzaam te zijn als ZZP'er heeft Erik ook verschillende functies in het onderwijs. Zo is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van kinderopvang Welluswijs, is hij betrokken bij het Broodfonds waarbij ZZP-ers elkaar helpen als ze ziek zijn en fluit hij volleybalwedstrijden op nationaal niveau.



## Motivatie

Eind september 2025 werd ik door Wim van der Wel benaderd of ik voorzitter van het college van kerkrentmeesters wilde worden, vertelt Erik. Het gevoel dat ik geleid word door God voelde ik ook toen. Hier moet ik zijn. Dit moet ik doen. Er is veel aan de hand in de kerk waar we iets mee moeten. De ontwikkelingen aangaande de Hof. Er zijn wijken vacant, waar we naar invulling zoeken. Erik zegt, ik heb het gevoel dat ik hier iets kan betekenen. Zijn levensmotto haalt Erik uit de tekst uit 1 Tim. 4:12

# College van Kerkrentmeesters (CvK)

Hoewel ik operationeel niet zoveel kan betekenen, vanwege mijn werkzaamheden overdag kan ik wel dicht bij de mensen staan. Verbinding zoeken met de mensen, het personeel, o.a. de kerkelijk werkers en de wijken.

Hoe kunnen we een financieel gezonde kerk blijven met een teruglopend aantal leden. De vraag die wij ons moeten stellen zegt Erik is: 'Wat bindt ons'. De vraag is daarbij hoe kunnen we wijkgericht werken richting de wijken. Daarbij stellen we ons de vraag wat hebben wij nodig en wat hebben de wijken nodig. Daarbij zijn financiën en wat we uit willen stralen, centraal.

## Actie kerkbalans

Een eerste stap is gezet. Met 15 gemeenten gaan we kijken hoe een ieder de actie kerkbalans vormgeeft. In onze gemeente gaat de actie kerkbalans al digitaal, maar er zijn ook mensen die de actie kerkbalans graag schriftelijk ontvangen. Voor het rondbrengen en halen zijn vrijwilligers nodig. Die zijn er gelukkig nog steeds, maar soms moeten de mensen heel veel moeite doen om het antwoord op de brief terugkrijgen. Hoe gaat dit in andere gemeenten en zouden we dingen samen kunnen doen? Acht gemeenten hebben inmiddels aangegeven samen in gesprek te willen. Hierbij staat leren van elkaar centraal.

## De Hof

Inmiddels is men volop bezig de Hof op te knappen. Zowel beneden, de bovenverdieping en daarna de kerkzaal worden aangepakt zodat we weer veel jaren vooruit kunnen.

## Beleidsplan

Er is een beleidsplan "Bezint eer ge begint". We zijn bezig om te monitoren hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven. Door goed te sturen op de financiën en duidelijke keuzes maken, kunnen veel zaken in het kerkenwerk doorgaan.

Op dit moment zijn er twee grote projecten; de verbouwing van de Witte of Lambertuskerk, die binnenkort zal zijn afgerond en waar op 10 april de opening van zal plaatsvinden en daarnaast zijn we, zo vertelt Erik, bezig met de toekomst van de Stephanuskerk. Op dit moment is het bureau Boei (een organisatie uit Amsterdam, die historische panden in beeld brengt) onderzoek aan het doen. Het CvK zal eerst feedback geven, waarna er een presentatie zal worden gehouden voor de AK.

Henk Dogger en Henk Bosch zijn hier vanuit de CvK bij betrokken. Zij zullen ook de kerkelijke gemeente informeren, waarna een besluit zal worden genomen over de kerk.

## Gedreven mensen

In het CvK, zegt Erik, zitten gedreven mensen. Als CvK werken we volgens een jaarplan. Dit jaarplan hebben we onderverdeeld in 4 kwartalen. Plannen die in het jaarplan staan worden ook uitgevoerd.

## Afsluitend

Hoewel Erik nog niet zo lang voorzitter is, is er veel wat zijn aandacht en dat van het College vraagt. Erik wil op een integere wijze zich inzetten voor de Protestantse Gemeente Hardenberg- Heemse(-Radewijk). Hij wil daarbij graag mensen behulpzaam zijn. Wij wensen hem daarbij heel veel succes, maar bovenal wijsheid en kracht van Gods Geest.

Ineke en Rezina



**Protestantse kerk**  
wijkgemeente Radewijk

erkelijk werker:  
Bert Broers  
Tel. 06-51022449  
Email: b.broers1@gmail.com



Scriba:  
Jan en Ina Kamphuis  
tel. 06 2052 2023  
06 2928 4678  
Email: scribakpnradewijk@gmail.com

Tussen de middag waren we allemaal weer samen om de broodjes en de geleverde kroketten te nuttigen, waarna we tot drie uur in de middag weer hard aan het werk togen. De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje in de Heugte. Wat was het mooi om zo samen met het hele dorp in de weer te zijn!



## Wijkavond

Op 12 maart hadden we onze wijkavond. Met de aanwezigen hebben we van gedachten gewisseld over het beleidsplan. Wat we hebben gedaan. Ook is er gesproken over een nieuwe vorm van kerkenraad zijn. Natuurlijk was er ruimte voor de rondvraag. Een verzoek om de kerstnachtdienst te vervroegen naar 19.30 uur haalde geen meerderheid. Er is besloten om de dienst in het vervolg om 21.00 uur te beginnen. De dienst op kerstavond heeft een andere invulling dan die van de eerste kerstdag, wat vooral een gezinsdienst is, waar de kinderen centraal staan. Na de pauze speelden we een spel n.a.v. vragen.

## NL Doet!

Zaterdag 14 maart was Radewijk weer druk met NL doet. 's Morgens verzamelden we ons in de regen onder het tentzijl onder het genot van een kop thee of koffie met een plakje thee en werd verteld wat we allemaal konden doen. De speeltuin werd opgeknapt, het voetbalveld van rommel ontdaan, in de Heugte werd alles netjes gemaakt. In de Opgang werd de kerktuin onder handen genomen, terwijl binnen de broodjes voor de lunch werden klaargemaakt.

## Kerk- en schooldienst

Wat was het 22 maart een feest in de Opgang. Kinderen van de Ravelijn waren aanwezig bij de kerk en school. De dienst stond in het teken van Talent. Wat doe je met je talent?

Er werd gezongen, geluisterd en een filmpje bekeken. De kinderen hadden op school, geld ingezameld voor het project Red een Kind, waarin geld werd ingezameld voor kippen en geiten voor o.a. Malawi. Ds. Jan van Breevoort (ingevallen voor ds. Gijsbert Rohaan) ging in gesprek met de kinderen. De opbrengst van de actie werd door de kinderen bekend gemaakt in de dienst.

## Palmpasen

Zondag 30 maart vierden we Palmpasen in de Opgang. De kinderen waren hard aan het werk en kwamen aan het eind van de dienst in optocht binnen om hun mooie Palmpasenstokken aan de gemeente te laten zien. Waar het andere jaren gemakkelijk was om de symbolische betekenis van alle onderdelen van de Palmpasenstokken te zien, viel dat nu niet erg mee omdat Nibb-it Rings de rozijnen hadden vervangen, maar dat mocht de pret niet drukken: het waren prachtige stokken!



## Borrelplank 45-

Tijdens de borrelplankavond hebben we met elkaar gesproken over het jaarthema van de PKN. Het thema 'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'. We spraken over de vruchten van de Geest het derde thema. Op 28 mei hebben we weer een borrelplankavond en zien we elkaar bij Herjan Kelder, Radewijkerweg 46. Lijkt het jou leuk om je aante sluiten? Van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur

## Zondag 26 april

In de dienst van 10.00 uur gaat dr. Gert dan Hartogh voor en wordt medewerking verleend door het ouderenkoor Mensana. s 'Middags organiseert de kuiergroep een wandeling: deze keer op de Itterbeckse heide. We starten om 13.30 uur bij Erve Ramaker; Radewijkerweg 43 a, 7791 RK Radewijk.

## Crea koffiemorgen

Op de foto één van de prachtige resultaten van een gezellige creatieve morgen. De volgende crea koffiemorgen is 15 april.



## De Kuiergroep



*Wandelen, ontmoeten, stilte*



Thema:

## Verwondering

## Koffiemiddag

12 mei is er koffiemiddag in de Opgang.

## Stekjesmarkt op 9 mei

Zie voor meer informatie pagina 21

Bert Broers en Rezina Ramaker.

Gezamenlijk gaan we dan naar de Itterbeckse heide, waar een tocht van ongeveer 6 kilometer is uitgezet. U kunt zich opgeven bij Bert Broers 06-51022449 of [b.broers1@gmail.com](mailto:b.broers1@gmail.com)



**Protestantse kerk**

wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan

06-82044588

ds.geraldarohan@gmail.com

Ds. Gijsbert Rohaan

0523-852168

ds.g.rohaan@gmail.com



Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222

[martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl](mailto:martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl)



Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg

[scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl](mailto:scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl)

## Het is klaar!

Op Goede Vrijdag hadden wij onze laatste kerkdienst in de Aerninckhoff. Zonder ook maar iets af te willen doen aan de inhoudelijke betekenis van die dag, voelde het bijzonder om in ons tijdelijk onderkomen de Paaskaars te doven. Jezus riep uit: 'Het is volbracht!' De zondag erop brachten wij een nieuwe Paaskaars naar binnen in onze Witte of Lambertuskerk. Het licht mocht in een vernieuwde kerk weer gaan branden en wij vierden deze Pasen onze eerste dienst hier op proef.

Op vrijdag 10 april was de officiële (her)opening van de Witte of Lambertuskerk. Op zaterdag werd er een open dag georganiseerd voor alle geïnteresseerden, met een sing-in in de avond als muzikaal toetje. Als gemeente hadden wij op zondag 12 april een openingsdienst georganiseerd om onze intrek officieel te markeren. In de nieuwsbrief en in de volgende Kerkklank zult u er meer over zien en lezen.

Vijf jaar geleden solliciteerde ondergetekende als kerkelijk werker voor de twee wijkgemeenten in Heemse. Met een fusieproces van de wijken en een besluit over de toekomst van de twee kerkgebouwen hebben we ondertussen al heel wat meegemaakt. De verkoop en het afscheid van een gebouw, de verbouwing van De Aerninckhoff en na lang wachten de verbouwing van het kerkgebouw. En nu is het klaar, het is volbracht!

Op deze plaats een woord van dank aan alle mensen die zich zo hard hebben ingezet voor de verbouwing van de Witte of Lambertuskerk en alle andere activiteiten die daaromheen hebben plaatsgevonden. Wij voelen best wat trots bij dit bijzondere kerkje in Heemse, al is het soms ook nog wat wennen. Laten we vooral trots zijn op de schouders die onder dit project zijn gezet.

## Voorjaarsmarkt

Op zaterdag 28 maart was er een succesvolle voorjaarsmarkt bij De Aerninckhoff. De markt heeft bijna 2.500 euro opgeleverd. Een prachtig resultaat! Veel mensen zijn met potgrond, een nestkastje of een mooi paasstukje naar huis gegaan.



Er waren ook leuke activiteiten, waaronder het maken van een palmpaasstok. Het was een gouden zet, want een dag later waren er opmerkelijk meer kinderen in de kerk met Palmпасen. We hadden een prachtige dienst met een overvolle Aerninckhoff en genoten van de grote stoet kinderen met hun stokken door de kerk. Na de dienst hebben de kinderen de mensen in Clara Feyoena Heem verrast met een bezoek.



## Samenwerking met De Vlinder

Had u het al gemist? De kerk- en schooldienst met basisschool De Vlinder? Door de verbouwing kon deze bijzondere dienst niet doorgaan; dat paste niet in De Aerninckhoff. In de afgelopen diensten hadden wij zo'n grote opkomst dat wij ons afvragen of het eigenlijk wel in de verbouwde Witte of Lambertuskerk past. Wij zijn aan het kijken naar oplossingen hiervoor!

Maar er is ook samenwerking die minder zichtbaar is. Zowel met Kerst als met Pasen heeft uw kerkelijk werker meegewerkt aan de vieringen op de school zelf. Ontzettend leuk om de verbinding met de kerk zo te onderhouden en alle kinderen iets te mogen meegeven over de betekenis van deze bijzondere christelijke feesten.

## Op weg naar Pinksteren

Wij leven nu tussen Pasen en Pinksteren. Jezus verscheen een aantal keren, lezen wij in de evangeliën, en na de Hemelvaart wachten de leerlingen vol verwachting op wat Jezus hen beloofde. Op Hemelvaartsdag hebben wij als Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse altijd één gezamenlijke dienst. Een prachtige dag om vanuit Heemse (en omgeving) op de fiets te stappen met bestemming Radewijk. Om 10.00 uur is daar de dienst van Hemelvaart. Tien dagen later is het Pinksteren. U bent natuurlijk weer welkom, zoals elke zondag, in de Witte of Lambertuskerk.

Graag noemen wij in het bijzonder ook de dienst op zondag 3 mei, waarin het koor D-Vote zal optreden. Zij verzorgen een dienst met het thema 'Dromen van vrijheid'. Een passend thema voorafgaand aan 4 en 5 mei. Ook daarbij van harte welkom!

Mede namens mijn collega's Geralda en Gijsbert een hartelijke groet,  
In Christus verbonden,  
Martijn van Breden

# Jeugdwerk Heemse

Locatie Jeruzalem. Tijdens de veertigdagentijd volgden we Jezus's tocht in Jeruzalem.

Zondag 29 maart was het Palmzondag. Dit werd gevierd in een feestelijke dienst, waarin de kinderen hun eigen versierde palmpasenstokken meenamen naar de kerk. Na een feestelijke optocht in de kerk, zijn de kinderen vervolgens naar Clara Feyoena Heem gelopen om daar in optocht langs de de ouderen te lopen.



# Boekbespreking

## Handboek kerkvergroeners onder redactie van Carla Dik-Faber (2025)

Na Groene Theologie van Trees van Montfoort (2019) en Groen geloven van Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf (2024), kwam vorig jaar het Handboek kerkvergroeners onder redactie van Carla Dik-Faber uit. Het boek sluit nauw aan bij de theologiën van beide voorgaande auteurs en gaat uit van de stelling dat niet de mens, maar de Sabbat het hoogtepunt is van Gods schepping. Ook uit dit boek spreekt de zorg voor desastreuze uitwerkingen die de mens met al zijn economische activiteiten voor heeft voor Gods schepping.

In het eerste hoofdstuk gaat Robert Doornenbal hier op in.. Hij besteed aandacht aan Gods zegenwens in Genesis 1 en 2 voor heel Gods schepping - dus niet alleen voor de mens, maar voor al Zijn schepselen. Verschillende Bijbelboeken en -teksten worden aangehaald om aan te tonen hoe God Zijn schepping bedoeld heeft, wat de kern van Gods schepping – het vieren van de Sabbat – is en hoe Gods opdracht aan de mens om hierin te acteren volgens de schrijvers bedoeld is.

Vervolgens gaan Lysanne van de Kamp en Jan Wolsheimer in gesprek over rouw om het verlies van de wereld zoals God die volgens hen bedoeld heeft, maar ook wat verduurzamen en actievoeren voor het klimaat voor hen betekent. Je kunt wel somber worden als je ziet wat er in de wereld gebeurt, maar dat helpt niemand verder. En wellicht is de impact van al dat verduurzamen klein, maar waar het volgens hen om draait is je persoonlijke ethiek hierin uitleven en te doen waar je in gelooft.

Wat hen betreft moeten kerken hierin voorop lopen, omdat juist Christenen een nieuw perspectief op leven hebben gekregen, door hun geloof in God. Daaruit zou volgens hen logischer wijze moeten volgen dat zij God schepping met respect behandelen. Tegelijkertijd ervaren zij dat dit ook bij veel Christenen allesbehalve vanzelfsprekend is. "Waarom je inzetten voor verduurzaming als God toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schiept", is soms de mening.

Verschillende kerkelijke gemeenten van uiteenlopende richtingen komen aan bod met wat zij allemaal doen om energie te besparen, fietsenstallingen uit te bereiden, zodat het uitnodigend wordt om met de fiets naar de kerk te komen en hun tuinen zo in te richten dat ze aantrekkelijk worden voor insecten en vogels, om de biodiversiteit in de omgeving te verbeteren.

De Bijbeltuin veranderde in een ontmoetingstuin en had zo ook een plek in het gemeentelven. In de liturgie van de eredienst, in de muziek, in kunst in de kerk, op heel veel manieren kunnen kerken iets laten zien van betrokkenheid.

Het boekje gaat ook in op hoe diaconieën inspelen op de opdracht van een rechtvaardige schepping, hoe ook moskeeën en synagogen zich aansluiten bij Groene kerken, Al met al een heel lezenswaardig en inspirerend boekje, dat oproept te delen van onze overvloed, met wie het zoveel minder heeft en met alles in Gods schepping dat zo hard ondersteunt moet worden. Om zo zelf tot zegen voor Zijn Schepping te zijn.

Bert Broers





**Protestantse kerk**  
wijkgemeente Marslanden

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem  
yvonnevanbenthem@  
pknhardenbergheemse.nl  
Werkt op dinsdag, woensdag  
en donderdag.



Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek  
06-42216019  
info@pietlangbroek.nl



Scriba:

vacature  
scriba-marslanden@  
pknhardenbergheemse.nl

## Doopgedachtenisdienst

Het is inmiddels een traditie in de Matrix: de viering van onze doopgedachtenis. Deze viering vond plaats op 1 maart jl., in de veertigdagentijd, verbonden met en onderweg naar Pasen. Ds. Yvonne van Benthem vertelde ons over de betekenis van de doop en Yarno Dreschler verzorgde de muzikale begeleiding op de piano. Aan het einde van de viering liepen wij langs het doopvont, waar doopwater in zat. Je kon met het doopwater je voorhoofd aanraken, of een kruisje op je voorhoofd maken. Wij liepen allemaal met een eigen doopkaars of waxinelichtje langs de Paaskaars, staken onze kaars aan en vormden met z'n allen een kring. Op deze manier stonden wij stil bij onze eigen doop, hoe belangrijk dopen is, maar ook: het symbool dat iedereen op z'n eigen manier het licht van Jezus laat schijnen in zijn of haar omgeving. Met een kring vol brandende kaarsen zongen wij Opwekking 599 met de prachtige woorden:

'Kom tot de Vader, Kom zoals je bent  
Heel je hart, Al je pijn is bij Hem bekend.  
De liefde die Hij geeft, de woorden die  
Hij spreekt. Daarmee is alles klaar, wanneer jij

komt'. Zoals elk jaar weer was ook dit weer een bijzondere doopgedachtenisviering.



## Connect 2.0

De Alleskunner  
Voor groep 8 was er in januari weer een gezellige spelavond op zoek naar de Alleskunner! De deelnemers hadden 2 uur de tijd. Met 18 spellen variërend van behendigheid, snelheid, concentratie tot souplesse werd er gekeken wie de finale zou bereiken. En in de finale was er één winnaar en dit werd dus dé alleskunner! Het was een gezellige, actieve avond met een leuke sfeer onderling!



## Lasergamen tienerdienst

Afgelopen januari was er weer de jaarlijkse activiteit van de Tienerdienst; Lasergamen. Dit is de battle van de leiding van de tienerdienst tegen de tieners. Wat een strijd, maar ook veel lol! Het eerste potje was ieder voor zich. Na een pauze met een drankje en een snoepje, was het tweede potje in teams. Er is altijd één van de leiding die wint en dat is... Tim! Of het nu individueel is om in teams, Tim is de beste ;) letwat vermoeid, maar zeker voldaan keerden leiding en tieners weer huiswaarts.



## Kerk op schoot

Zo'n anderhalf jaar vieren we Kerk op Schoot in de Matrix. Een viering voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Kerk op Schoot is een laagdrempelige viering waarin we veel zingen en het verhaal horen en beleven.

Het is elke keer een feestje om met de kinderen een verhaal te ontdekken. Thema's zijn bijvoorbeeld Palmpasen, vijf broden en twee vissen, de ark van Noach en het verloren schaap. Daarbij word ik heel goed geholpen door tieners uit onze kerk, die heel goed met kleintjes kunnen omgaan en mij ondersteunen in de viering.

We proberen Kerk op Schoot zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Zo hebben we een groepsapp met de gezinnen die komen of weleens zijn geweest bij Kerk op Schoot en informeren we basisschool de Marsweijde via de Parro app. Via laatstgenoemde kanaal kwam



er afgelopen keer een vader met zijn zoon. Zoon kwam enthousiast uit school met verhalen over Jezus en toen kwam het bericht in de Parro app over de Kerk op Schoot viering, waarop hij besloot langs te komen met zijn zoon.

Een mooie ontmoeting en zo hopen we steeds meer mensen te bereiken en enthousiast te maken over de Bijbel, Jezus en de kerk.

De eerste volgende diensten staan gepland op:

 13 april  25 mei  6 juli

Ben jij er dan ook bij? Wees welkom!

## Dopen

Wil je je kindje laten dopen? Neem contact op met ds. Piet. [info@pietlangbroek.nl](mailto:info@pietlangbroek.nl) of 06 42216019.

## Avontuur

Ben jij klaar voor een avontuur dat je leven kan veranderen?

Stel je voor: samen met een groep jongeren op reis naar Afrika, weg van je dagelijkse routine, om iets te betekenen voor anderen én tegelijkertijd jezelf te ontdekken. Tijdens deze werkvakantie ga je nieuwe culturen ervaren, vrienden voor het leven maken en merken hoe tof het is om met elkaar écht verschil te maken. Wij willen met een groep (16 t/m 25 jaar) uit Hardenberg meedoen aan een project van World Servants. Dit zal in samenwerking zijn met verschillende kerken.

Word je hier nou enthousiast van? Er is een informatieavond gepland op vrijdagavond 29 mei in de Aerninckhoff. Na deze avond kan je je ook gelijk opgeven.

Heb je misschien interesse om mee te gaan als leider? Kijk dan eens op

[www.worldservants.nl/meealsleider](http://www.worldservants.nl/meealsleider)

Je kan hiervoor ook een bericht sturen naar [matthijsmeijer88@gmail.com](mailto:matthijsmeijer88@gmail.com)

*zie ook de flyer op pagina 17*

## Examens

Voor al onze gemeenteleden die examens doen; Je kan het, meer dan je best kan je niet doen. En dan wordt het afwachten... Zet hem op!



**Protestantse kerk**  
wijkgemeente Baalder

Wijkpredikant  
Vacature

Scriba  
Gerda Blaak  
Eiberhof 21  
7772 GP Hardenberg  
06-27382888  
scribabaalder@gmail.com

## Voorjaar in de lucht!

En zoals elk voorjaar houden we grote schoonmaak en frissen we de boel eens op, zoals dus ook met de Boerderij gebeurd is. De eerste activiteiten van de wijkvereniging hebben plaatsgevonden.

Dus het Baalder Buffet kan ook weer naar het vertrouwde nest, en nu echt!  
Elke vierde vrijdag kun je weer aanschuiven bij het Baalder Buffet. Vanaf 17.15 uur zijn de deuren geopend en word je vriendelijk onthaald in de Boerderij aan de Beekberg. Wat er geserveerd wordt blijft een verrassing. Maar uiteraard wordt er wel rekening gehouden met je dieet of eventuele allergieën als je die hebt doorgegeven. Hoe doe je dat? Dat kan op verschillende manieren. Het makkelijkst is om te appen of te bellen naar 06-45254897. We noteren dan je naam en met hoeveel personen je wilt komen. Je kunt ook een e-mail sturen naar **BaalderBuffet@gmail.com** met de eerder genoemde informatie. Uiteraard gaan we zorgvuldig met je gegevens om.

Nu horen we wel eens: "ik zou wel graag eens mee eten, maar de Boerderij is voor mij te ver lopen vanwege mijn gezondheid". Ook dat moet niemand tegenhouden, want er zijn dames en heren van het Baalder Noaberschap die wel voor taxi willen spelen.

Als Nederlanders willen we ook natuurlijk weten wat een maaltijd moet kosten. Volgens ons hoeft het daarom ook niet te laten: € 3.00 per persoon en € 1.00 voor kinderen onder de 12 jaar. De overige data in 2026 zijn 24 april, 22 mei en we sluiten af op 26 juni.

We zien je graag bij het Baalder Buffet!

## Aankomende kerkdiensten

Op **5 april** vierden we Pasen. Wat een prachtig maar vooral belangrijk feest is dat. We vieren dat Jezus voor ons de dood heeft overwonnen, Jezus Overwinnaar. Als symbool daarvan steken we elke kerkdienst de Paaskaars aan. Maar met Pasen wordt dan traditioneel de nieuwe Paaskaars binnengebracht en aangestoken. Hoe mooi is dat. In deze dienst ging Ellen Kolthoff voor. Een leuke activiteit voor de kinderen. De muzikale omlijsting van de Nu Je Onderweg Band.

Soms hoor je een verhaal dat je raakt. Omdat het echt is, omdat het dichtbij komt, omdat je voelt: hier gebeurt iets wat groter is dan wijzelf. Tijdens de Baalderdienst van zondag **26 april** nemen Harold Meijer, Wim Blaak en Jasper Kroon je mee in zulke verhalen. Verhalen van mensen die iets hebben meegemaakt dat diepe indruk heeft gemaakt, momenten waarin Gods aanwezigheid niet alleen voelbaar was, maar levens veranderde. Geen theorie, geen afstand, maar eerlijke getuigenissen. Over zoeken en vinden. Over twijfel en vertrouwen. Over hoe God werkt, juist door gewone mensen heen. Misschien herken je jezelf erin. Misschien zet het je aan het denken. Misschien raakt het iets in jou waarvan je niet wist dat het geraakt kon worden.

Eén ding is zeker: dit wil je niet missen!

Je bent van harte welkom. De samenkomst begint om 10.00 uur, de muzikale begeleiding is in handen van de Nu Je Onderweg Band.

Na de dienst willen we als kerkenraad jullie bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot de vacature van voorganger in onze mooie wijk. Dus 2 zeer goede redenen om bij deze dienst aanwezig te zijn!

In de dienst van **10 mei** gaat Ds. Elly Veldman voor. Ds.Veldman woont in Balkbrug (zie blz 19 Verhuisd) en is daar samen met haar man verbonden aan de Protestantse Gemeente Oud Avereest Balkbrug. Op moment van schrijven is nog niet bekend wat het thema is. Wat wel bekend is, is dat Bert Slijkhuis op de piano speelt.

En dan is het op **24 mei** alweer Pinksteren. Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest over de mensen. De Heilige Geest laat ons innerlijke vuur branden. En zorgt daardoor er voor dat we kunnen vertellen over ons geloof, dat we klaar staan voor een ander en laten zien wat God van ons vraagt. De dienst wordt geleid door Martijn van Breden. Martijn is afgelopen maart ook in de dienst met de KC De Elzenhof en de Oase voorgegaan. Deze goed bezochte dienst was een waar feest met mooie momenten. Musette zal de muzikale begeleiding op zich nemen.

In de foyer kan er met een kop koffie, thee of ranja na en bijgepraat worden.

En als alle spullen voor de kerkdienst zijn opgeruimd, is het natuurlijk tijd voor een sportactiviteit én bijbehorende snack voor de kinderen.

Het is niet voor niets een sportzaal natuurlijk.

Uiteraard zijn alle diensten LIVE te volgen op het YouTube kanaal PKN Baalder!

En..., als je wilt én kunt neem s.v.p. wat mee voor de voedselkast!

Die is van blijvende waarde voor mensen die het krap hebben.

De diaconie zorgt er voor dat de boodschappen in de kast komen.





**Protestantse kerk**  
wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek

06-42216019

info@pietlangbroek.nl



Kerkelijk werker:

Ellen Kolthof

06-40136818

eikolthof@ziggo.nl



Scriba:

Evelien Bakker

06-15374030

scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Wat was

Dat is niet meer

Wat gaat zijn

Is onbekend

Wat er is

Dat is de chaos van onzeker

Maar ook dat went

Liminaliteit is een overgangsfase tussen het oude en het nieuwe. Het heeft met elke verandering in het leven, zowel positief als negatief, te maken. Het woord liminaal is afkomstig van het Latijnse limes, wat drempel betekent. Er zijn drempels die we over moeten kunnen gaan.

Over de roeping van de discipelen lezen we in Marcus hoofdstuk 1 dat het een stap is die "meteen" genomen wordt. Zij worden van visser tot volgeling van Jezus. Ze gaan van het één naar het ander. Een stap van A naar B, het lijkt zo genomen.

In de praktijk zal het in een overgangstijd gegaan zijn. Met vragen als "zal ik wel, zal ik

niet? Moet ik het de anderen vertellen? Welke dingen moet ik regelen? Waar neem ik afscheid van?" En nog heel veel meer. Wat zal het worden? Je wist wat je had. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Inderdaad.

Als het om ons als PGHH gaat dan zitten we al puzzelend in een tussentijd van zoeken hoe we verder kunnen. Als wijkgemeente Baalderveld hebben we ons er de laatste tijd mee bezig gehouden. We kunnen opstaan en verder naar het nieuwe, een onbekende toekomst. Je bent er nog niet, maar je komt er wel.

We bevinden ons in een overgangstijd naar het nieuwe. Dat vraagt ons om zekerheden los te laten en het nieuwe aan te durven. Hier ontstaat ruimte voor iets nieuws. We kunnen het oude loslaten en het nieuwe omarmen. Volgens mij is dat de boodschap van Pasen en de uitdaging van Pinksteren.

## SoSoSo maaltijden

In de Veertigdagentijd hebben we vier maaltijden gehouden in de kantine van de Beek. Er was een bezinningsmoment, te lekkere soep en we hebben ruim 110 euro ingezameld voor Humanitas Hardenberg. I

## Baaldervelddiensten

Om de week hebben wij in sporthal de Beek onze viering in de wijk. We beginnen om 10 uur met de dienst, maar daarvoor is er al veel gebeurd. Om 9 uur komt de kostersgroep de zaal inrichten en klaarzetten, beeld en geluid worden ingericht en de muziekinstrumenten aangesloten. Er is ontmoeting en verbinding met elkaar rondom de vieringen. We vinden dat heel belangrijk in onze wijk. Van harte uitgenodigd om de diensten in de Beek mee te vieren.

19 april

3 mei

24 mei Pinksteren

# SAMEN BOUWEN



GEZAMENLIJKE KERKEN HEEMSE  
HARDENBERG NODIGEN JE UIT

ZOMER 2027

voor iedereen tussen de 16 en 26 jaar



Samenwerken met lokale  
gemeenschappen



persoonlijke groei



duurzaam verschil maken

Voor vragen neem contact op met je jeugdouderling  
voor meer informatie kijk op: [www.worldservants.nl](http://www.worldservants.nl)



**Protestantse kerk**  
wijkgemeente Centrum

Predikant/Waarneming

Pastoraat

Ds. Robbert Jan Perk

Contact via Rolf Veneman

06-36193547

rolfveneman1974@gmail.com



Wijpredikant: Vacature

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

martijnvanbreden@pkn-

hardenberg-heemse.nl

06-31002222



Wijkpredikant/  
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters

Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug

06-18761366

ellyveldman@kpnmail.nl

Doorgaans aanwezig op

dinsdag en donderdag



Scriba:

Gea Zagers - Dam

Burg.Schuitestraat 20

06-10062579

scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

## Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren

We beleefden prachtige vieringen in de aanloop naar en met Pasen. De opgestane Heer verscheen aan zijn leerlingen, maar Hij bleef niet op aarde. Hij moest teruggaan naar zijn Vader, om ons zijn heilige Geest te geven. Zodat Jezus' opstandingskracht zich in ons allemaal openbaart, door de Geest. Met Hemelvaart gaan wij als gezin naar de Voorjaarsconventie van de CWN, zie de website CWN-CWJ. Anderen gaan met Pinkstern naar Opwekking. Het zijn dagen bij uitstek om samen ons geloof te voeden en te vieren!



## Puzzelen

Als kerkenraad zijn we in gesprek gegaan over wie wij zijn als wijk Centrum), wat we te bieden hebben aan het geheel van de PGHH en wat we nodig hebben van andere wijken of het geheel van de PGHH .

We hopen dat het een mooi geheel wordt met alle puzzelstukjes samen., met de eigenheid van de wijken en het samen werken, samen geloven.

## Lastige keuzes rond het levenseinde

In het kader van de ZinIn activiteiten is er op donderdag 30 april een middag om met elkaar te horen en in gesprek te gaan over dingen die we liever voor ons uit schuiven: wat zou u wel of niet willen als het levenseinde nadert – wat zijn de (on)-mogelijkheden, en hebt u het daar met uw naasten over? Net als vorig jaar begeleiden Roelie Cazemier en ds. Elly Veldman deze middag. Opgave graag via de website van ZinIn.

## Huiskamervieringen

Elke maand mogen we een huiskamerviering verzorgen in het Vechtdalhuis en op de PG-afdeling van Oostloorn (Bellefleur.) Prachtige momenten zijn dat, waarin we samen zingen, praten over een (bijbels) onderwerp, bidden, en plezier hebben bij het aanvullen van spreekwoorden en gezegden. De onderwerpen hebben te maken met de tijd van het jaar, of met de christelijke feestdagen. Deze afbeelding spreekt tot de Pinksterverbeelding! Roelie Cazemier en Elly Veldman doen deze vieringen om de beurt.

## Wij zijn verhuisd!

Op 8 april verhuisden Remko en ik (Elly) van het prachtige Oud Avereest naar de bebouwde kom van Balkbrug. We hebben in vier fijne pastorieën mogen wonen, nu hebben we geklust in ons eigen huis. Dat was een leerzame ervaring! Ons nieuwe adres is de Omloop 5, 7707DX Balkbrug.

Mede namens mijn collega's Martijn van Breden en ds. Robbert Jan Perk wens ik u vrede en alle goeds!

Ds. Elly Veldman



# Afscheid

Ongeveer een jaar nadat wij in Hardenberg kwamen wonen, werd mij door onze wijkouderling gevraagd of ik lid wilde worden van het College van Kerkrentmeesters. Na enkele keren een vergadering te hebben bezocht en ik het verzoek kreeg de portefeuille Personeelszaken te gaan beheren, heb ik daar positief op gereageerd. Het was nog in de Coronaperiode en ik had nog nooit een kerkelijke functie gehad, noch ervaring met personeelsbeleid dus het was best wel een uitdaging. Maar zoals Henk Dogger toen terecht opmerkte: "Het is geen hogere wiskunde"

Het heeft mij persoonlijk veel gebracht, de fijne contacten met de collega Kerkrentmeesters maar ook met de predikanten, kerkelijk werkers, organisten, koster, personeelsleden van het Kerkelijk Bureau en niet te vergeten de vele vrijwilligers. Ik heb de afgelopen 5 jaar met veel liefde en toewijding voor onze gemeente gewerkt. Ik ben dankbaar voor de verbondenheid die ik mocht ondervinden en de mooie momenten die we samen hebben gedeeld.

En nu, na deze waardevolle en intensieve periode, is het moment gekomen om op 15 april a.s. het stokje over te dragen, maar aan wie?

Omdat de continuïteit van het werk in onze kerk ons allen na aan het hart ligt, zou ik zo graag mijn werk aan iemand willen overdragen. De werkzaamheden als personeelsfunctionaris zijn gevarieerd. Je houdt je bezig met het uitvoeren van het, binnen onze gemeente, opgestelde personeelsbeleid en speelt een actieve rol bij het werven, verwelkomen en begeleiden van nieuwe medewerkers.

En het is belangrijk te weten dat je het niet alleen hoeft te doen. Het mooie binnen ons College is dat iedereen elkaar helpt. Mocht je je geroepen voelen of weet je iemand die dit werk wellicht wil overnemen neem dan contact op met mij:

**personeelszaken.cvk@pkn-hardenberg-heemse.nl** of na 15 april met dhr. Henk Bosch, **secretaris.cvk@pkn-hardenberg-heemse.nl**.

De ervaring heeft mij geleerd dat het veel voldoening geeft om zo, al is het maar als een miniem mosterdzaadje, iets te kunnen betekenen binnen onze kerk.

Rest mij jullie allen te danken voor de fijne contacten die wij hadden en jullie Gods zegen te wensen voor de toekomst.

Hartelijke groet,  
Tineke van den Esker - van Remmerden



# Stekjes- en boekenmarkt

Op zaterdag 9 mei is er weer een gezellige jaarmarkt in Radewijk. Deze groene en duurzame markt wordt dit jaar voor de 21e keer gehouden. Iedereen is van harte welkom van 10-13 uur op het kerkplein van de Opgang, Radewijkerweg 31. De opbrengst is dit keer voor de CliniClowns.



CliniClowns spelen in ziekenhuizen, online, in revalidatieklinieken en in zorginstellingen voor zieke kinderen of mensen met dementie of een beperking.

De markt is al vele jaren een een gezellige dag



waar ook veel mensen uit de regio op af komen. Er worden allerlei tuin- en kamerplanten, bollen en heesters en andere tuinspullen aangeboden. Er is ook ruim aandacht voor de moestuin met o.a. tomaten- en aardbeiplanten en gratis

advies. Ook is er dit jaar weer een boekenmarkt. Kom lekker snuffelen. Er zijn botanische tekeningen te bewonderen en creatieve



creaties te koop. Ook leuk voor een origineel Moederdagcadeau.

U kunt meedoen aan de verloting waarmee mooie prijzen zijn te winnen.

Ontmoet elkaar bij de koffie/thee met zelfgebakken taart en cake. Of geniet van een lekker broodje hamburger.

Heeft u tuinplanten, kamerplanten of tuingereedschap/tuinspullen of boeken over? U kunt ze tot 4 mei inleveren bij Alie Peeneman, Lindeldijk 2 a, Janny Hutten, Hoogenweg 49 en Mini Schutte A. Risaeusstraat 4, Hardenberg. Dit zo mogelijk opgepot en met plantnaam.

Wij komen het ook graag ophalen of helpen uitspitten als het anders lastig wordt.

Voor hulp of info bel gerust 0523-216468 (Alie Peeneman) of 06-38906829 (Hennie Davenschot)

Iedereen van harte welkom!



# In herinnering

## Jan Frederik Leideman

Freek werd in 1943 geboren in Ebbenbroek, als middelste van zeven kinderen. Na de LTS in Hardenberg ging hij werken als lasser bij Bejah. Hij trouwde in 1967 met Gees Timmer. Lang hebben ze aan de Trompstraat gewoond, eerst in de flat, later in hun eengezinswoning. Hun zoons werden geboren, Jan en Bart. Freek was een harde werker, dat was zijn manier om uitdrukking te geven aan zijn liefde voor Gees en zijn jongens. Door ernstige ziekte, waar hij bovenop kwam, kon hij niet meer werken zoals voorheen. Gelukkig waren er genoeg dingen die hij graag deed. Tuinieren, de moestuin achter het huis. En wat was hij trots op zijn bloemen. Een fanatiek sjoeler was hij, bij de vereniging, en voetbalkijken bij HHC deed hij graag, bij Jan. Een rustige, introverte en makkelijke man en vader was hij, zo vertelden zijn vrouw en zoons. Zij hebben hem nooit kwaad gezien. Een gelovig man, wat zich uitte in de kerkgang, het bijbellezen aan tafel. Hij is diaken geweest in Oostloorn en heeft daar als vrijwilliger

geholpen bij de kerkdiensten. Behulpzaam was hij voor velen, zo hielp hij in de tuin van het Vechtdalhuis. De laatste periode van zijn leven was hij ziek. Gees en hij verhuisden naar een appartement, Havenweg 132. Freek overleed in de leeftijd van 83 jaar. Bij het afscheid, voorafgaande aan de begrafenis op Hoogengraven, hoorden we de trouwtekst: 'Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent.' Met de zegen van God is het leven hoe dan ook goed. Die zegen wensen we Gees, Jan, Bart en de familie toe.



Ds. Elly Veldman-Potters

## Gerrit Mulder

Hij overleed na een periode van ziekte op 2 maart in de leeftijd van 83 jaar. Op de rouwkaart typeren zijn naasten hem hiermee: *Weinig woorden, veel daden*. Gerrit werd geboren in Elspeet, in een gezin met zussen, met wie hij altijd een sterke band heeft gehad. Met zijn vrouw Riet woonde hij in Harderwijk. Hij was timmerman en hij werkte altijd hard. Daarnaast deed hij klussen bij anderen en stond zo voor velen klaar. Ze kregen samen drie kinderen, Wim, Wilma en Jolanda. Hij was een man van principes en gewoontes. Een gelovig man, de kerkgang was belangrijk voor hem. Ook in het geloof gold: weinig woorden, veel daden, zoals vrijwilligerswerk voor Roemenië. Een belangrijke hobby was het scheidsrechter zijn bij voetbal. In 2002 overleed zijn vrouw plotseling, een grote slag. Enkele jaren later leerde hij Lia Antoons uit Hardenberg kennen. Ze gingen samen in Baalderveld wonen. De kleinkinderen werden geboren, zij hebben

mooie dingen met opa beleefd. Een paar jaar geleden verhuisden Gerrit en Lia naar de Knarrenhof, J.C.J. van Speijkstraat 45. Samen genoten zij van fietsen, spelletjes doen en vakanties. Vorige zomer bleek Gerrit asbestkanker te hebben. Met zorg van Lia en de kinderen kon hij tot zijn overlijden thuis blijven. In de afscheidsdienst in de Hóftekerk was de liefde (1 Kor. 13: 13) het thema. Kleinkinderen maakten muziek, op trompet en gitaar. Daarna hebben wij hem naar Harderwijk gebracht, waar hij bij zijn vrouw is begraven. Wij wensen Lia, de kinderen en kleinkinderen de vrede van God toe.



Ds. Elly Veldman-Potters

# In herinnering

## Jenny Meulenkamp - Post

Op dinsdag 17 februari overleed op de leeftijd van 79 jaar Jenny Meulenkamp- Post, na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief waren.

Ze was 55 jaar getrouwd geweest met Albert Jan Meulenkamp, Jacob van Riemsdijkstraat 16. Op dinsdag 24 februari hebben we van Jenny afscheid genomen in de Lariks, waarna de crematie plaats vond.

In de afscheidsdienst hebben we samen stil gestaan bij de tekst uit 1 Korinthiers 13 over de Liefde. Vooral bij het slotwoord: zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde, hebben we samen stil gestaan. Daar sprak het leven van Jenny immers boekdelen van door haar zorgzaamheid en betrokkenheid voor de families en gezinnen die op haar pad kwamen. Ze was een echte "bonus-moeder" tot het laatst.

De laatste jaren werd haar gezondheid zienderogen minder, vooral haar longen werden steeds minder. Samen met Albert Jan en de naaste familie vierden ze nog hun

jubileum. Een ziekenhuisopname was nodig om haar lijden te verlichten. Jenny kon nog overgebracht worden naar het Hospice dicht bij haar eigen woning, waar zij ook overleden is.

We wensen Albert Jan en de naaste familie veel moed en sterkte in deze dagen van rouw en gemis. Dat de Liefde van onze Hemelse Vader hen tot troost mag zijn.



*Ds Robbert Jan Perk*

## Petronella Hermanna Kooi - Venema

Op 5 februari 1933 zag Nel het levenslicht in Ermelo. Vijf jaar oud, wist ze wat ze wilde worden: verpleegkundige in Indonesië. En zo zou het gaan. Na haar opleiding en getrouwd te zijn met Renzo Kooi, gingen ze samen, hoogzwanger, naar Nieuw Guinea. Het vergde moed, flexibiliteit en doorzettingsvermogen en dat had Nel allemaal. Na 5 jaar daar geweest te zijn werden ze door de overheid teruggehaald naar Nederland. Inmiddels wat kinderen rijker. Een kind moest ze al jong verliezen. Hij werd vijf jaar oud. Dat trok een enorme wissel op het gezin. Deze krachtige vrouw had het enorm moeilijk. Maar er was een moment waarop ze zich bijzonder gesteund wist door God. Er zouden nog meer moeilijke jaren volgen. Haar man werd ziek en stierf, nog een zoon werd ook ziek en stierf ook. Niet eenvoudig. Maar ze geloofde dat God en Zijn engelen haar bijstonden. Toen duidelijk werd, na 93 jaar te hebben geleefd, dat het einde naderde, gaf ze zich vol overgave over aan het sterven. Met een

groot verlangen naar die andere wereld waar ze in haar leven wat glimpen van had opgevangen. Op 27 februari was het zo ver, ze kwam thuis. Daarvoor zei ze: Dat couplet van Beveel gerust uw wegen, dat moet klinken, dat is

me zo tot steun geweest. Dat die God alleen die haar na bestaan ook moge steunen in deze tijd.  
*Laat Hem besturen, waken!  
't is wijsheid wat Hij doet;  
Hij zal zó alles maken,  
dat ge'u verwond'ren moet,  
als Hij, die alle macht heeft,  
met wonderbaar beleid,  
geheel het werk volbracht heeft,  
waarom uw oog thans schreit.*

*Ds. Geralda Rohaan - van de Kamp 23*



# Solidariteitskas

In het voorjaar/zomer houden we als PKN Hardenberg-Heemse altijd de financiële actie Solidariteitskas. Wat is actie Solidariteitskas en waarom houden we die?

Een kerkelijke gemeente is een waardevolle plek en van grote betekenis voor haar gemeenteleden. We komen er samen om God en elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te worden door de Bijbel en voor elkaar te zorgen: een vindplaats van geloof, hoop en liefde!

Overall in Nederland zetten vrijwilligers en pastorale medewerkers zich in om een levendige en ook een uitnodigende gemeente te zijn. Aan vernieuwende ideeën ontbreekt het gemeenten

niet, maar soms wel aan menskracht of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Maar ook specifieke vormen van pastoraat zoals het studentenpastoraat en het dovenpastoraat worden financieel ondersteund vanuit de Solidariteitskas.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Alle PKN Kerken uit het hele land dragen verplicht een vast bedrag af per belijdend lid. In het verleden was dat altijd € 5. PKN Nederland heeft besloten om de verplichte afdracht in 2026 te verhogen naar € 7,50.

Als PKN Hardenberg-Heemse vroegen we alle leden om een bijdrage van minimaal € 10, waarvan dan € 5 bestemd was voor de plaatselijke kerk en € 5 voor de verplichte afdracht. De jaarlijkse financiële actie solidariteitskas leidde bij een bijdrage van € 10 per lid tot een opbrengst die voor 50% moest worden afgedragen en voor 50% bestemd was voor onze eigen kerkelijke activiteiten. Als College van Kerkrentmeesters zouden we het mooi vinden wanneer u ook dit jaar weer de verplichte afdracht van € 7,50 'verdubbelt' naar € 15, zodat er voor de kerkelijke activiteiten de helft van de opbrengst van deze actie beschikbaar komt. Maar we realiseren ons ook dat dat voor gemeenteleden een te forse verhoging kan zijn. Daarom hopen we dat iedereen minimaal € 12,50 per lid gaat bijdragen aan de actie solidariteitskas. Maar er zullen ook gemeenteleden zijn die een hogere bijdrage kunnen en willen geven. Die hogere bijdrage komt volledig ten goede aan PKN Hardenberg-Heemse.

Kortom: Het bedrag dat overblijft na verplichte afdracht van € 7,50 is bestemd voor onze eigen gemeente. Het College van Kerkrentmeesters wil dit jaar het bedrag inzetten voor projecten die het 'uitnodigende gemeente'-zijn versterken. We zoeken bijvoorbeeld door activiteiten in de Hof, De Aerninckhoff maar ook in de Opgang naar verbinding met de maatschappij en de samenwerking met andere kerkgenootschappen in Hardenberg, Heemse en Radewijk. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk op [www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas](http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas). Of lees de folder die bij de informatie van deze actie gevoegd is, en ook in onze kerken ligt. Solidariteitskas: Van gemeenten – Voor gemeenten !



Namens het College van Kerkrentmeesters, Henk Dogger, penningmeester.

# Creatief Leerhuis in de Opgang

## Expositie in de Opgang

Op 12 april is er een kerkdienst rond het jaarthema **'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'**. Wanneer het 15 maart niet gelukt is in de Höftekerk, hebt u alsnog een kans deze bijzondere dienst bij te wonen.

Een groep vrouwen heeft zich weer verdiept in dit thema. Thuis is ieder op haar manier ermee aan de slag gegaan. Zo zijn er weer prachtige kunstwerken tot stand gekomen. Het is bijzonder om te zien hoe een tekst, afbeelding of gesprek met elkaar mensen inspireert, aan het denken zet. Het werk van de Geest! De dienst en het leerhuis worden geleid door Neeltje Jonkers. Na afloop van de dienst kunt u met de kunstenaars in gesprek gaan. Het is de moeite waard!

In de Opgang blijft de expositie tot 9 mei. Vanaf 4 juli tot 28 augustus wordt geëxposeerd in De Hof.

Rianne Leemhuis

KUNST IN DE KERK

**Kijk!**

**Laat je verrassen door het werk van  
Gods geest'**



**12 april 10.00 uur**  
**De Opgang Neeltje Jonkers**

# In herinnering

## Hendrika Nijzink - Rigterink

Riek werd geboren als tweede in een gezin van acht kinderen in Bruchterveld.

Ze trouwde met Hendrik Nijzink en ze kwamen aan de Karel Doormanlaan te wonen. Ze kregen vier kinderen, Tonnie, Hennie, Freddie en Jeanet.

Riek was een moeder die veel liefde en aandacht heeft gegeven. Ze was heel bescheiden en klaagde nooit. Ze stond altijd positief in het leven en dat straalde ze uit. Ze werkte hard, in werkhuisjes en bij Brinkman aan de Stationsstraat.

Ze genoot van haar kleinkinderen, die mooie verhalen vertelden over 'oma Kraaltje', omdat ze mooie kettingen droeg. Later kwamen de achterkleinkinderen, dat vond ze ook geweldig. In 1999 overleed haar man. Ze trok veel op met haar buurvrouw, naast wie ze ook in de Bisschopshof woonde.

Toen zelfstandig wonen moeilijk werd, was er plek voor haar in het Vechtdalhuis. Weer terug aan de Karel Doormanlaan... Daar deed ze overal graag aan mee, knutselen, de bingo, de

kringvieringen.

Langzamerhand

doofde haar

vlammetje.

Ze stierf op 1 maart

op de mooie leeftijd

van 94 jaar. Op de

kaart staat:

*Met telkens nieuwe*

*moed -verbazing*

*wekkend, krachtig –*

*'t is op, zo is het goed.*

Bij het afscheid in de Lariks hoorden we over het huis van de Vader, waar Jezus plaats voor ons maakt. We wensen haar kinderen en verder familie vrede van God toe.



Ds. Elly Veldman-Potters

## Teuny Barink - Eikelenboom

Teuntje Jannetje Eikelenboom werd in 1941 geboren in Elsendorp (gemeente Gemert, Noord-Brabant), als oudste in het gezin. Haar vader overleed toen ze jong was. Ze trouwde met Luuk Barink in 1969, ze kregen deze tekst mee: *De Here zal uw uitgang en ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.* (Psalm 121: 8).

Door haar huwelijk kwam ze in Hardenberg-Heemse wonen. Ze kregen twee zoons, Rob en Marco. Ze was een serieuze vrouw die aanpakte, precies en zorgzaam, bezorgd ook, soms tegen het angstige aan. Ze zocht om het goede te doen in het leven. Betrokken op haar kinderen, doorleren was belangrijk, dat deed ze zelf ook met de moeder mavo en -havo.

Betrokken op hun kleinkinderen, met wie ze graag optrok. Haar tuin was prachtig, ze hield van bloemen en planten. Geloven vormde de grond onder haar bestaan. Ze was actief in de kerk, door het bezoeken van ouderen, als diaken en in de vrouwenvereniging. Luuk en

Teuny kwamen in Oostloorn te wonen.

Helaas namen haar

vermogens af,

waardoor meer zorg

werd gevonden in 't

Welgelegen,

Gramsbergen. Het was

een moeilijke tijd, voor

haar en haar naasten,

maar ook een tijd van

dichter bij elkaar

komen. Ze stierf op 17

maart in de leeftijd van 84 jaar. In de dankdienst

kwam hun trouwtekst terug, en liederen die

haar dierbaar waren. Haar man kon dankzij de

wensambulance de dienst en de begrafenis

bijwonen. We wensen hem, de kinderen en

kleinkinderen troost en kracht toe.



Ds. Elly Veldman-Potters

# In herinnering

## Derk Zweers

Op maandag 23 maart 2026 is Derk Zweers overleden op de leeftijd van 82 jaar. Hij werd op 9 april 1943 geboren in Heemse en was sinds 17 december 2024 weduwnaar van Dinie Zweers-Hoekman. Zij zijn op 25 juli 1969 getrouwd en kregen twee kinderen, Anja en Alwin.

Het gezin woonde aan de Ruysdaelstraat 15 in Heemse, de Norden. In de buurt werd hij 'Derk van Ap van Nord'n genoemd'. Hij was een positieve man die gek was op zijn kleinkinderen, spelletjes doen bij het oppassen, fietsen en er werd van alles gedaan.

Derk had een goede band met zijn drie broers, als je er één zag, dan zag je er vier. Ze waren veel samen en hielpen elkaar altijd. Hij betrok anderen bij zijn hobbies, het mennen van z'n paard om tochtjes mee te maken. De groene Deutz trekker die hij goed onderhield en waar iedereen hem van kende. Nu hij er niet meer is leven wij mee met zijn kinderen en kleinkinderen nu zij na vele mooie jaren afscheid hebben moeten nemen van hun

fantastische pa en opa. Wij wensen hen toe dat zij de dierbare herinneringen aan vader, met die van moeder in liefde bewaren. De dankdienst voor zijn leven was op vrijdag 27 maart gehouden in uitvaartcentrum de Lariks.



Het correspondentieadres is A. Zweers, Hoogenweg 12, 7793 HL Hoogenweg.

*ds. Piet Langbroek*

## Willem Spijkers

Op 19 maart 2026 is Willem Spijkers overleden, op de leeftijd van 89 jaar. Hij werd op 6 maart 1937 te Radewijk geboren en was sinds 17 november 2008 weduwnaar van Hannie Spijkers-Kelder.

Sinds december 2023 woonde hij in het Blanckvoorthuis in de Marslanden, waar hij liefdevol is verzorgd.

Wij leven mee met zijn zoon André met Alinda en hun kinderen Jorn en Nikki, Indy en Mink, die met verdriet en in dankbaarheid afscheid nemen van hun lieve vader en onvergetelijke opa.

De afscheidsdienst was op woensdag 25 maart in de Lariks.

Het correspondentieadres is Fam. Spijkers, E.H. Meijerinkstraat 4, 7695 SP Bruchterveld.



*ds. Piet Langbroek*

# Uit de AK

## Bijzondere kerkdiensten

Het bleek wenselijk om voor bijzondere kerkdiensten in het kerkelijk jaar duidelijker afspraken te maken die in de hele gemeente Hardenberg-Heemse gelden. Overleg hierover, onder andere in het overleg van predikanten en kerkelijk werkers, waarbij natuurlijk ook de locatie een belangrijke rol speelt, bracht ons dit voorstel voor de bijzondere diensten binnen de PG Hardenberg Heemse:

- Biddag en dankdag houden wij in de Höftekerk (met het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor);
  - De vespers in Advent- en Veertigdagentijd (waaronder ook de Stille Week) rouleren wij per kerkelijk jaar tussen de Opgang en de Witte of Lambertuskerk (de vesperdiensten blijven onder verantwoordelijkheid van de bovenwijkse liturgiecommissie, andere predikanten kunnen evt. meewerken). In het kerkelijk jaar 2026-2027 in Witte of Lambertuskerk, in 2027-2028 in de Opgang, enz.;
  - Goede vrijdag is er één dienst in de Höftekerk met viering avondmaal (predikant nodig) en een vesperdienst in de Opgang. Geen dienst in de andere wijken;
  - Hemelvaartsdienst blijft in Radewijk;
  - Oudejaarsdienst houden wij om 14.00 uur. Er wordt gerouleerd tussen de Witte of Lambertuskerk en de Opgang (volgens routine van de vespers), niet meer in de Höftekerk;
  - Nieuwjaarsdienst vervalt, nieuwjaarswensen doen we in de wijken op de eerste zondag van het nieuwe kalenderjaar;
  - Ontmoetingszondagen (met uitzondering van Palmpasen) blijven in de Höftekerk;
  - De zondag tussen Kerst en Oud en nieuw wordt ook een ontmoetingszondag met één dienst in de Höftekerk voor alle wijken;
- In de AK-vergadering van februari 2026 is bovenstaand voorstel ongewijzigd aangenomen. Ds. Gijsbert Rohaan vervult een

belangrijke rol in de coördinatie van alle diensten, kortweg gezegd gaat hij over het preekrooster.

Van daaruit wordt de informatie over de komende kerkdiensten weer verspreid. Zo kunt u dan vervolgens op de website van de PG Hardenberg-Heemse, op de kerkelijke nieuwsbrieven (Kerkcontact en Kerknieuws), in Kerkklank en op de website van De Toren altijd de komende kerkdiensten in onze gemeente volgen.

Jan te Bokkel,  
Scriba AK PG Hardenberg Heemse



# Diaconie / Moldavië

Op 28 januari werd er in de Aerninckhoff een bijeenkomst voor alle diaconieën en caritas binnen de gemeente Hardenberg georganiseerd. De belangstelling was goed en vanuit allerlei kerkgenootschappen mochten we mensen begroeten. Een aantal enthousiaste vrijwilligers van het Diaconaal Platform Hoogeveen hield een presentatie over hun ontstaan en hun lopende projecten. Daarbij kwam ook de goede samenwerking met de burgerlijke gemeente Hoogeveen naar voren. Het was een leerzame avond.

Het is al lange tijd een stille wens om ook in Hardenberg het Diaconaal Platform nieuw leven in te blazen en deze avond is daar misschien wel een mooi beginpunt voor geweest. We gaan het weer oppakken!

Tijdens de 40-dagentijd heeft de diaconie een Paasgroetenactie én een inzamelingsactie voor de voedselbank georganiseerd. Beide waren succesvol. Meer dan 100 kaarten zijn er, voorzien van een warme groet, verstuurd naar gedetineerden binnen Nederland.

De voedselbank ontving een 40-tal gevulde kratten met houdbare levensmiddelen en daarnaast nog een aantal propvolle winkelwagentjes. Een heel mooi resultaat. Hartelijk dank.

De werkgroep Moldavië meldde dat het einddoel al goed in zicht is. De wijnverkoop, de statiegeldacties, collecten en de wintermarkt hebben mooie opbrengsten laten zien.

De eerstvolgende activiteit is de fietstocht 'Happen en trappen voor Moldavië' op donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag. Houd de nieuwsbrieven in de gaten en geef u op! Het wordt vast en zeker een heel mooie dag. Namens de kinderen en ouderen in Moldavië: bedankt alvast!

Albert Hakkers.



# In herinnering

## Gerrit Jan Kamphuis

Op de rouwkaart van Gerrit Jan Kamphuis stond hij afgebeeld op zijn rode trekker, zoals hij elk jaar tijdens het hooien toch nog even op de trekker wilde klimmen. Want wat genoot Gerrit Jan altijd van het hooien, samen met de familie, met achteraf het bijbehorende biertje. Hoewel Gerrit Jan geboren was op 't Holt, was hij helemaal verknocht aan hun plekkie in Baalder. Nadat hij zijn vrouw Nellie Hutten had leren kennen en zij in 1964 trouwden, kwam er een woonhuis voor hen aan de Gramsbergerweg. Het gezin groeide met drie zonen: Johan, Gert en Bennie. Het was in die tijd hard werken, bij de firma Plas en met de kleine boerderij erbij. De aandacht voor de dieren en de (groente)tuin bleef zijn hart hebben tot aan het einde toe. Gerrit Jan was een strijder en doorzetter. Met zijn eigen gezondheidsproblemen maakte hij er het beste van; zo werd zijn scootmobiel zijn beste vriend. Toen ook de gezondheid van Nellie minder werd, zette Gerrit Jan door: hij hielp haar zo goed mogelijk en begon zelfs het huishouden onder de knie te krijgen. Hij

maakte overal het beste van, ook toen hij te horen kreeg dat hij ziek was en dat hij zou gaan sterven. Het was even stil, en toen klonken de wijze woorden: 'Dan gaan we daar naartoe werken.' Dat heeft hij dapper gedaan tot zijn overlijden op 15 februari 2026.

Dezelfde rode trekker reed op 21 februari over De Larikshof, nu met zijn zoon achter het stuur, en bracht de kist naar de laatste rustplaats. Geheel in stijl, met zijn trotse familie om hem heen.

Wij wensen Nellie, de kinderen en (achter)kleinkinderen Gods vrede toe.



*M.J. van Breden*

## Hendrika van Dijk - Schottert

Riek Schottert werd geboren in Ane, in een liefdevol gezin. Later verhuisde het gezin naar Den Ham, maar door de liefde kwam ze toch weer terug, zij het in Hardenberg. Daar begon Riek haar leven samen met Gert van Dijk, ze trouwden in 1968. Gert en Riek kregen twee kinderen: Serwin en Yvonne. Eerst woonde het gezin aan de Wulpstraat, maar later maakten zij de verhuizing naar de Reigerstraat. Een prachtig plekje met uitzicht op de Vecht. Riek was een liefdevolle en zorgzame moeder. Ze was een betrokken mens en toonde altijd interesse in de ander. Zo was ze bijvoorbeeld graag in gesprek met mensen uit andere kerken in Hardenberg en wilde ze horen hoe zij dachten. Haar geloof had een brede blik; ze had daarover ook haar eigen mening en ging gerust een discussie aan. Riek genoot ervan om eropuit te gaan, met name op de fiets. Zelfs toen ze ziek werd, kwam die wens geregeld naar boven: 'Zal ik nog weer een keer op de

fiets kunnen?' Helaas werd dat geen werkelijkheid meer. Riek heeft een tijd veel thuis op bed gelegen, waarbij Gert trouw voor haar bleef zorgen. Een opname in het ziekenhuis volgde, evenals een korte periode in het verzorgingstehuis. Uiteindelijk ging ze naar het hospice in Hardenberg. Daar overleed Riek van Dijk-Schottert op 1 maart 2026, in de leeftijd van 83 jaar. Wij wensen Gert, kinderen en kleinkinderen toe dat zij hun vrouw, moeder en oma in liefde in hun hart mogen blijven bewaren.



*M.J. van Breden*

# In herinnering

## Hendrika Bosch - Brill

Zorgzaamheid en wilskracht: dat was de rode draad door haar leven. Dat zeiden dochters Josette en Marianne toen wij afscheid namen van Ria Bosch-Bril, op donderdag 26 maart 2026.

Haar zorgzaamheid was merkbaar in de opvoeding van haar dochters, in het bijzonder omdat Ria er alleen voor kwam te staan toen het huwelijk geen stand hield. Ria zette haar kinderen voorop; zijzelf kwam later wel. Later in haar leven ontmoette zij Martin Bosch. Ze trouwden in 1991. Samen met haar ouders bouwden ze een twee-onder-een-kapwoning. Ook bij haar ouders kwam haar zorgzame kant naar voren: tot het einde toe zette zij zich in voor hun zorg.

Haar wilskracht was merkbaar in haar carrière. Ze begon in de huishouding, maar wilde graag een kantoorbaan - en dat lukte. Met opleiding en hard werken groeide ze door, totdat ze in Groningen bij een groot bedrijf op de salarisadministratie ging werken.

Haar sterke wil was ook voelbaar toen zij in januari 2026 het verdrietige nieuws kreeg dat ze ziek was en genezing uitgesloten was. Van de laatste weken heeft zij zoveel mogelijk genoten, van haar goede dagen met haar geliefde familie om haar heen. Het leven is een reis en wij kennen de bestemming, zo zei Ria. Ze had een sterk geloof om, zelfs als de moed je in de schoenen zakt, toch te kunnen zingen: "Glorie aan Jezus." Dat betekent niet dat er geen moeite of verdriet is, maar wel dat je kunt zeggen: "Mijn hulp is van U, Heer." In dat vertrouwen overleed Ria Bosch-Bril op 19 maart 2026. Wij wensen Martin, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.



M.J. van Breden

## Derk Jan Eggengoor

*'Een echt sterke kearl die altied veur ons klaor stun, now is e dan uut de tied ekom en is het hier stille. We holt de herinnering an zien harde wark en zien goeie harte dichte bi'j ons.'*

Zaterdag 28 maart 2026 was het afscheid van Derk Eggengoor. Wij lazen in de Bijbel om elkaar lief te hebben met onze daden en zagen daarin de liefde en zorg van Derk voor zijn familie. Dat was op allerlei manieren te zien in zijn leven. Iets meer dan een jaar eerder was hij nog zelf zijn tuin aan het werk bij zijn huis aan de Parkweg, maar daarna kwam een tijd van revalidatie en gezondheidsproblemen. Derk overleed op 21 maart 2026, na een tijd vol liefdevolle zorg door zijn kinderen.

Derk werd geboren op 19 mei 1941 in Bruchterveld en groeide daar op. Hij ging aan het werk in de bouw als ijzervlechter, later in zijn leven heeft hij zich om laten scholen tot rijkschoolhouder. Derk trouwde met Alie

Breukelman. Ze vertrokken samen naar Hardenberg en kregen drie kinderen: Wim, Wilhelm en Regina. Derk was een echte familieman; hij genoot ervan, in het bijzonder van zijn kleinkinderen. Familie werd extra belangrijk toen hij alleen kwam te staan; Alie overleed in 2008. Later, in 2020, overleed ook zijn zoon Wim, wat opnieuw een verdrietige tijd was. Derk vond manieren om in dit alles verder te gaan, maar nu is ook hij uit de tijd en heeft dit leven vervuuld voor de eeuwigheid.

Wij wensen Derk zijn kinderen, (achter)kleinkinderen en andere familie Gods zegen toe.



M.J. van Breden

# ijbelrooster april/mei

maandag	13 april	Psalm 95	18 mei	1 Petrus 5:1-14
dinsdag	14 april	1 Petrus 1:1-12	19 mei	Psalm 47
woensdag	15 april	1 Petrus 1:13-25	20 mei	Hebreeën 11:1-12
donderdag	16 april	1 Petrus 2:1-10	21 mei	Hebreeën 11:13-22
vrijdag	17 april	Psalm 35:1-10	22 mei	Hebreeën 11:23-40
zaterdag	18 april	Psalm 35:11-28	23 mei	Hebreeën 12:1-13
zondag	19 april	Hebreeën 4:14-5:10	24 mei	Hebreeën 12:14-29
maandag	20 april	Hebreeën 5:11-6:8	25 mei	Hebreeën 13:1-16
dinsdag	21 april	Hebreeën 6:9-20	26 mei	Hebreeën 13:17-24
woensdag	22 april	Hebreeën 7:1-10	27 mei	Exodus 31:18-32:14
donderdag	23 april	Hebreeën 7:11-19	28 mei	Exodus 32:15-24
vrijdag	24 april	Hebreeën 7:20-28	29 mei	Exodus 32:25-35
zaterdag	25 april	Psalm 77	30 mei	Exodus 33:1-11
zondag	26 april	Jesaja 43:22-28	31 mei	Exodus 33:12-23
maandag	27 april	Jesaja 44:1-8		
dinsdag	28 april	Jesaja 44:9-20		
woensdag	29 april	Jesaja 44:21-28		
donderdag	30 april	Jesaja 45:1-13		
vrijdag	1 mei	Jesaja 45:14-19		
zaterdag	2 mei	Jesaja 45:20-25		
zondag	3 mei	Hebreeën 8:1-6		
maandag	4 mei	Hebreeën 8:7-13		
dinsdag	5 mei	Hebreeën 9:1-14		
woensdag	6 mei	Hebreeën 9:15-28		
donderdag	7 mei	Psalm 39		
vrijdag	8 mei	1 Petrus 2:11-17		
zaterdag	9 mei	1 Petrus 2:18-25		
zondag	10 mei	1 Petrus 3:1-12		
maandag	11 mei	1 Petrus 3:13-22		
dinsdag	12 mei	Hebreeën 10:1-10		
woensdag	13 mei	Hebreeën 10:11-18		
donderdag	14 mei	Hebreeën 10:19-25		
vrijdag	15 mei	Hebreeën 10:26-39		
zaterdag	16 mei	1 Petrus 4:1-11		
zondag	17 mei	1 Petrus 4:12-19		

## **ijk Centrum**

Höftekerk 10.00 uur

- 19-apr Dhr. Martijn van Breden
- 26-apr Ds. Gerda Jongsma, Staphorst
- 3-mei Ds. Elly Veldman-Potters
- 10-mei Ds. Hans Schipper, Dalfsen
- 17-mei Ds. Geralda Rohaan
- 24-mei Ds. Peter van Ool, Tynaarlo

## **wijk Radewijk**

De Opgang 10.00 uur

- 19-apr Dhr. Bert Broers
- 26-apr Ds. Gert den Hartogh, Krimpen a/d IJssel  
m.m.v. Mensana
- 3-mei Ds. Gert den Hartogh, Krimpen a/d IJssel
- 10-mei Ds. Pieter Noordmans
- 17-mei Dhr. Bert Broers
- 24-mei Ds. Gert den Hartogh, Krimpen a/d IJssel

## **ijk Heemse**

Witte of Lambertuskerk 10.00 uur

- 19-apr Ds. Geralda Rohaan
- 26-apr Ds. Robbert Jan Perk, Hardenberg
- 3-mei Gospelkoor 'D-Vote', Zwolle  
Dienstvullend optreden
- 10-mei Ds. Geralda Rohaan
- 17-mei Ds. Gijsbert Rohaan
- 24-mei Ds. Geralda Rohaan

## **wijk Marslanden**

De Matrix 9.30 uur

- 19-apr Ds. Yvonne van Benthem
- 26-apr Dhr. Frank Werkman
- 3-mei Ds. Yvonne van Benthem
- 10-mei Dhr. Wout Kelder, Hoogeveen
- 17-mei Ds. Piet Langbroek
- 24-mei Ds. Yvonne van Benthem  
gezamenlijke viering NGK 'de Levensbron'

## **ijk Baalderveld**

De Beek 10.00 uur

- 19-apr Ds. Piet Langbroek
- 3-mei Ds. Piet Langbroek
- 24-mei Ds. Piet Langbroek

## **wijk Baalder**

De Kamp 10.00 uur

- 26-apr Ds. Elly Veldman-Potters
- 10-mei Ds. Elly Veldman-Potters
- 24-mei Dhr. Martijn van Breden

## **PGHH**

Oostloorn 11.00 uur

- 19-apr ds. E. Veldman
- 3-mei dhr. J. Timmer
- 17-mei AVONDMAAL ds. P. Noordmans

## **PGHH**

14-mei Hemelvaartsdag

- Ds. Johan Otten De Opgang 10.00 uur
- 31 mei Ds. Frans Schipper (namens Marslanden)  
Höftekerk 9.30 uur

# In herinnering

## Henk Roelofs

Op 4 maart overleed Henk Roelofs. Henk werd geboren in Rheezeveen op 1 december 1934, in het grote gezin Roelofs. Hij begon op zijn veertiende al als boerenknecht, later werkte hij vele jaren met plezier als bulldozermachinist. In 1959 trouwde hij met Antje Appelhof. Ze bouwden hun eigen huis in Rheezeveen, op de grond waar zijn vader was geboren. Ze kregen samen drie kinderen: Gerrit, Ina en Hermien, en later: schoon- en kleinkinderen, waar hij groots mee was. De familieweekenden werden legendarisch. Naast zijn werk was Henk jarenlang een gepassioneerd jager. Hij had oog en zorgde voor het gebied dat zijn jachtterrein was, want hij hield van de natuur. Hij kon goed met paarden en honden omgaan. In de eerste handelde hij, de tweede trainde hij als geen ander. Henk had weinig woorden nodig, maar liet zich ook niet makkelijk achter de kaarten kijken, en wist wat hij wilde. Voor een grap of een liefdevol plagerijtje was hij altijd wel in!

Toen zijn vrouw overleed, redde hij zich beter dan gedacht. Met wat steun kookte en poetste hij en hield de boel draaiende. Vanaf mei vorig jaar ging het wat minder, hij werd ook vergeetachtig. Begin dit jaar werd hij opgenomen in Clara Feyoena Heem, en op 4 maart overleed hij. Henk werd 91 jaren oud.

Op 11 maart namen we van hem afscheid in de aula 'De Lariks' in Rheeze. We hebben hem ons liefdevol herinnerd. En we hoorden van David, die in Psalm 23 de Heer als een herder bezingt. Een herder die zorgt, al dreigt het donker en de dood. Dat die Herder ook de familie dragen mag in deze tijd.



*Ds. Gijbert Rohaan*



# Open Kerk samenzang



**Stephanuskerk  
Thema**

**“Dankbaar-  
heid”**

**Zondag 17 mei 2026  
Aanvang 19:00 uur**

**Collecte:**

**Noor-Foundation**

**Frank  
Kaman  
(orgel)**



**Iedereen van harte welkom**

# Collecten

Datum	Omschrijving	Totaal
01-01-2026	Stille Hulp	€ 41,20
	Eigen Kerk	€ 15,00
04-01-2026	Stichting Bolji Zivot	€ 713,63
	Eigen Kerk	€ 489,35
	Oostloorn - Vrienden van de Saxenburg Groep	€ 47,96
11-01-2026	Kerk in actie, Noodhulp Oekraïne	€ 2.081,80
	Eigen Kerk	€ 662,81
	Oostloorn - Diaconaal doel dichtbij (Voedselbank)	€ 65,15
18-01-2026	Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap	€ 836,51
	Eigen Kerk	€ 620,95
	Oostloorn - Stg. The Home of Hope & Dreams	€ 63,83
25-01-2026	Leprazending	€ 1.175,89
	Eigen Kerk	€ 627,00
	<b>Totaal januari</b>	<b>€ 7.441,08</b>

Datum	Omschrijving	Totaal
01-02-2026	Kerk in Actie: Werelddiaconaat Bangladesh	€ 1.214,47
	Eigen Kerk	€ 663,90
	Oostloorn - Vrienden van de Saxenburg Groep	€ 67,70
08-02-2026	Kerk in Actie: Noodhulp Soedan	€ 1.259,45
	Eigen Kerk	€ 673,40
	Oostloorn - Diaconaal doel dichtbij (Voedselbank)	€ 77,75
15-02-2026	Kerk in Actie: Binnenl. Diac. (Omzien naar gevangenen)	€ 798,63
	Eigen Kerk	€ 596,10
	Oostloorn - Stg. The Home of Hope & Dreams	€ 80,00
22-02-2026	Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië	€ 1.158,25
	Eigen Kerk	€ 651,25
	Oostloorn - De Brug Cambodja	€ 79,60
08-02-2026	Kerk in Actie: Noodhulp Soedan	€ 12,20
	Eigen Kerk	€ 20,20
25-01-2026	Oostloorn - De Brug Cambodja	€ 78,70
	<b>Totaal februari</b>	<b>€ 7.431,60</b>

# Giften

## Ontvangen giften t/m 30 maart 2026

Ontvangen via:	Bestemming	Bedrag
Ellen Kolthof	Baalderveldpot	€ 5,00
Thea van Weerden	Bloemenfonds Heemse	€ 20,00
Mini Prins	Wijkgemeente Centrum	€ 20,00
H. Borgert	Wijkfonds Centrum	€ 30,00
Lambert Zandman	Wijkfonds Heemse	€ 20,00
Mevrouw I. Ramaker	Wijkfonds Radewijk	€ 20,00
Mevrouw R. Bouwhuis	Wijkfonds Heemse	€ 20,00
De heer J. Ramaker	Wijkfonds Radewijk	€ 15,00
Mevrouw D. Schrotenboer	Wijkfonds Radewijk	€ 10,00
Mevrouw I. Hoeksewever	Wijkfonds Radewijk	€ 10,00
Clara Welleweerd	Wijk Heemse	€ 50,00
W. Bult-Gelling	Wijkfonds Heemse	€ 20,00
Ben Koopman	Wijk Centrum	€ 10,00
		<b>€ 250,00</b>

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.



**W**

**at altijd is geweest,  
het waaien van de geest,  
gebeurt aan ons vandaag.**



*Bron: Lied 689 uit het liedboek voor huis en kerk (2013)*  
*Tekst: Huub Oosterhuis*



contactgegevens  
@ colofon

## Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau (in De Hof) is geopend elke maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellingsuren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833. Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via

**kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.**

### Rekeningnummer:

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen, giften en abonnementen Kerkklank

### Colofon:

Inleveren kopij voor de "Kerkklank" van mei/juni **uiterlijk maandag 11 mei 2026**. Kopij bij voorkeur inleveren per e-mail. Het adres is:

**kerklankhardenbergheemse@gmail.com**

### De redactie bestaat uit:

#### Hoofdredacteur:

Ds. Piet Langbroek

#### Opmaakredacteur:

vacature

#### Redactieleden:

Ineke Reiling-Muller, Rheezeveenseweg 37, tel. 638202  
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43a, tel. 216237  
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615  
Inez Pot-Zemmelink.

**Nog geen abonnement op Kerkklank? Stuur een email naar het Kerkelijk Bureau voor een papieren versie (€ 20,00) en/of een digitale versie (gratis).**

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk bureau (**kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl**). Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en de website [www.pknhardenbergheemse.nl](http://www.pknhardenbergheemse.nl) Kerkklank is dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt. Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv. alleen naam en functie.

### De Opgang Radewijk

Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk

0523-216490

vrijw.koster: Mw. H.Broekroelofs

0523-216632

broekroelofs4@kpnplanet.nl

### Höftekerk/ De Hof

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg

0523-261554 koster: Jan Halink

06-57875941

beheerder.centrum@pkn-harde

nberg-heemse.nl

### Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg

0523-265240 koster: Jan Halink

06-57875941

beheerder.centrum@pkn-harde

nberg-heemse.nl

### Witte of Lambertuskerk/

#### De Aerninckhoff

Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg

coördinator: Marco Kappert

06-57407972 email:

beheerder.heemse@pkn-harden

berg-heemse

### Clara Feyeona Heem

Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg

0523- 277000

koster: Dhr. G.J. Timmer

0523-267733

timhand@hetnet.nl

### De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1

7772 EC Hardenberg

0523-262597

beheerder: Rick van Duren

06-20621620

### De Beek

Hondsdrif 38

7772 LX Hardenberg

### De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg

### Vertrouwenspersonen

Mw.Neeltje Jonkers-Salomons

tel.06-10703656 email:

njonkers@planet.nl

Dhr. Theo Oldehinkel

tel.06-83700328 email:

theo.oldehinkel@gmail.com 39

**“CORE”**  
Groningen

&

  
INTERKERKELIJK KOOR

**Zevenmaal**  
Hardenberg

zaterdag **18 April**

**Dubbelconcert**

**Thema:**

**VERWONDERING**

Dirigent: Tobias Bethlehem

Pianist : Marijn Siero

Vleugel : Danila Flis

**Locatie Höftekerk**

Lage Doelen 3 Hardenberg

**Aanvang 20.00 uur**

Entree € 15,= Voorverkoop € 12,50 via QR-  
code of via website: [www.zevenmaal.nl](http://www.zevenmaal.nl)

